

Beleef het gedicht

Fiets- en wandelroute

Een poëtische tocht langs de mooiste plekjes in en rond Valkenswaard



Route geopend vanaf 01-01-2014

Dit is niet zomaar een fiets- en wandelroute. Deze route maakt deel uit van een uniek project ter ere van de Valkenswaardse dichter Frans Hoppenbrouwers. In de acht jaar dat Frans Hoppenbrouwers stadsdichter van Valkenswaard was, schreef hij ruim negentig gedichten over markante plekken in zijn geliefde dorp Valkenswaard. Een selectie van 26 hiervan is vereeuwigd op fraaie tafeltjes, op of vlak bij de plek waar ze over gaan. Samen vormen zij, één tafeltje uitgezonderd, een fiets- en wandelroute die je voert langs de mooiste plekjes van onze gemeente. Het tafeltje dat die ene uitzondering vormt staat in Handel. Dit vanwege de bijzondere band met Valkenswaard, namelijk de processie die jaarlijks plaatsvindt van Valkenswaard naar het Mariabedevoortsoord Handel.

Naast het werk van Frans Hoppenbrouwers is op elk tafeltje nog een gedicht te lezen. Dit tweede gedicht is geschreven door een Valkenswaardse scholier. Leerlingen van alle basisscholen en scholengemeenschap Were Di hebben in het kader van het project ruim 700 gedichten geschreven. Dat deden ze onder impuls van de Valkenswaardse cultuurcoaches Masha de Brouwer en Els van den Putte (basisscholen) en Jacques van Gerven (Were Di). De scholieren hebben zich laten inspireren door dezelfde bijzondere locaties als Frans Hoppenbrouwers en door de gedichten die hij erover schreef. 26 scholierengedichten zijn geselecteerd voor de gedichtentafeltjes. Bovendien zijn de honderd mooiste gebundeld in een uniek boek, dat verkrijgbaar is bij de VVV Valkenswaard.

Het project 'Beleef het gedicht' is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van vele sponsors en de belangeloze inzet van lokale ondernemers die wij zeer erkentelijk zijn.

Initiatiefnemer Theo Geldens
Mede namens de leden van de werkgroep 'Beleef het Gedicht'

Werkgroep 'Beleef het gedicht':

- Theo Geldens
- Lex Janssen
- Guido Reijnders
- Peter Moezelaar
- Nol Snellen
- Jacques van Gerven
- Masha de Brouwer
- Els van den Putte
- Michael Penders

Ondersteund door
Theo Kappé
Frank Peeters
José Geldens

Uitgever: Theo Geldens



Fietsroute 'Beleef het gedicht'

Lengte: circa 47 kilometer

Maak uw borst maar nat, smeer uw kuit en laad uw accu op! De Fietsroute 'Beleef het gedicht' is een stevige tocht die u laat kennismaken met de mooiste plekjes van Valkenswaard. Deze route voert langs negentien gedichtentafeltjes, die een extra dimensie geven aan de fraaie omgeving. U fietst langs de grenzen van de buurgemeenten Waalre, Heeze-Leende en Bergijk en steekt vrijwel ongemerkt de landsgrens over als u de Sint-Benedictusabdij (ook wel 'De Achelse Kluis' genoemd) passeert. Geniet van de bosrijke omgeving, de uitgetrekte heidevelden en de verstilde vennen van de Malpie. Voel, zie, hoor en ruik gebruik al uw zintuigen om te ervaren wat Valkenswaard te bieden heeft. Een poëtische tocht door Valkenswaard.

De fietsroute volgt hier en daar het Fietsroutenetwerk, herkenbaar aan de wit-groene bordjes langs de weg.

Onze fietstocht start op de Markt. Rechts van de Nicolaaskerk staat het eerste gedichtentafeltje.

Let op: Het gedichtentafeltje aan de Nicolaaskerk vormt in de beschrijving van zowel de fietsroute als de wandelroute het startpunt.

1. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: De Nicolaaskerk
Gedicht Nuria Schats: Sint Nicolaas

Links van de kerk rijden we de Maastrichterweg in, die we volgen tot aan de verhoogde kruising. Daar gaan we links en we blijven de Maastrichterweg volgen tot buiten de bebouwde kom. Zo'n 500 meter na de rotonde zien we een bordje van het Fietsroutenetwerk. We slaan linksaf (De Sil) en volgen de bordjes in de richting van knooppunt 55. Na circa 2 kilometer bereiken we het buurtschap de Zeelberg. Op het punt waar we rechts afbuigen treffen we het gedichtentafeltje aan.

2. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: De Zeelberg
Gedicht Douwe van der Linden: Uit het dagboek van een koe

Na 150 meter later komen we bij een punt dat in Valkenswaard bekend staat als de 'Drie Bruggen'. Zo meteen fietsen we het Leenderbos in maar eerst stoppen we bij het gedichtentafeltje, dat bij het tweede bruggetje staat.

3. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: Storm in het Leenderbos
Gedicht Maartje van Gerwen: Storm

Tip: Wandel even rechts het zandpad in en neem een kijkje bij de 'waterval'. Bij gunstige wind kunt u het water vanaf de verharde weg horen kolken.

We vervolgen onze route richting knooppunt 55 en bereiken even later natuurgebied De Grootte Heide. Bij de houten schuilhut zien we het volgende gedichtentafeltje.

4. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: Op de Leenderhei
Gedicht Maartje van Gerwen: Vogel

Van knooppunt 55 rijden we naar knooppunt 56 en daarna naar 36 en 217 (blauw bordje / Belgisch knooppunt). Bij 217 rijden we de fraaie oprijlaan van de Achelse Kluis op. Vlak voor de ijzeren toegangspoort slaan we linksaf. Even verderop zien we rechts een klein poortje met daarnaast het gedichtentafeltje.

5. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: De Achelse Kluis
Gedicht Jolijn Vaessen: Soms droom ik weg
- Tip: Is het poortje open? Loop dan gerust even naar binnen. Binnen de muren van de Achelse Kluis vindt u een café met terras, waar een warm kopje koffie of een stevige trappist op u wacht. Een heerlijk rustpunt.

We fietsen terug over de oprijlaan en slaan linksaf richting knooppunt 33. In het kerkdorp Schaft komen we ter hoogte van huisnummer 81 bij het volgende gedichtentafeltje.

6. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: De Dorpsstraat in Schaft
Gedicht Jan van Houts: Platteland

Tip: Rechts van de eerste rotonde die u tegen komt passeert u eetcafé Zomerhof.

Tip: Rechts van de eerste rotonde die u tegen komt passeert u eetcafé Zomerhof.

7. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: Het Mgr. Kuipersplein in Borkel
Gedicht Jan van Houts: Fietsehoek

Tip: De toegang van de kunsttuin is vrij. Neem de tijd en geniet van de aanwezige kunst en de fraaie omgeving. Het volgende tafeltje staat vlakbij. Als we een stukje lopen horen we niet twee keer de Dorpsstraat over te steken. We nemen

de fiets aan de hand en wandelen naar de windmolen Sint-Antonius Abt, die we verderop al zien staan. Het gedichtentafeltje staat bij de molen.

8. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: Antonius Abt in Borkel
Gedicht Jip Smolders: De molen

Tip: Met een beetje geluk treft u de molenaar en laat hij u een kijkje nemen in zijn domein.

We fietsen honderd meter verder naar knooppunt 31 en gaan daar rechts richting knooppunt 27. Dit is een tachtje van zo'n 7,5 kilometer door bos en landerijen. In het gehucht Achterste Brug vinden we rechts voor de kruising het volgende gedichtentafeltje.

9. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: De Achterste Brug
Gedicht Roxy van Kemenade: Op het puntje van de wereld

We steken de kruising over en fietsen we nog een klein stukje rechtdoor. Al na circa 100 meter zien we rechts het zandpad waar een gedichtentafeltje staat.

10. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: De Plateaux
Gedicht Thibaud Koogje: Bomen spraken

Tip: U vindt zich hier aan de rand van een uniek natuurgebied, genaamd De Plateaux. De Plateaux vormt één geheel met het Belgische natuurgebied Hageven ten zuiden van Valkenswaard. Een netwerk van wandelpaden biedt u de mogelijkheid om dit uitgestrekte gebied te verkennen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de VVV Valkenswaard of het bezoekerscentrum Hageven: www.natuurpuntneerpelt.be.

We keren terug naar het kruispunt en fietsen verder richting in de richting van knooppunt 27. De drukke N69 steken we voorzichtig over. Dan verlaten we even het Fietsroutenetwerk. We gaan op het fietspad dus niet links maar rechts. Bij de volgende rotonde gaan we rechtdoor.

Tip: Vanaf de rotonde komt u na een paar honderd meter bij het Valkenswaard War Cemetery, waar ruim 220 Britse militairen hun laatste rustplaats hebben gevonden. Loop gerust even naar binnen en gedenk onze bevrjders.

Na een bezoek aan het oorlogskerkhof fietsen we een klein stukje terug richting de rotonde. Aan de overkant van de N69 ligt een café. We steken voorzichtig over en zien rechts van de Oude Dorpsstraat een oorlogsmonument. Daar staat ook het volgende gedichtentafeltje.

11. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: Dodenherdenking op 4 mei
Gedicht Puck van Dooren: 4 mei, dodenherdenking

Tip: Tijd voor een korte rustpauze? Strijk even neer bij deze gezellige uitspanning en geniet van een drankje of een hapje.

We volgen de Oude Dorpsstraat en gaan bij de Dorpsstraat links naar Borkel. Daar pikken we het Fietsroutenetwerk weer op.

Tip: In Borkel passeert u restaurant De Zwaan, eetcafé De Woeste Hoeve en frituur De Oude Bakkerij, waar u in een gezellige ambiance van een hapje en een drankje kunt genieten.

Bij knooppunt 32 slaan we linksaf richting knooppunt 02. Dit fietspad voert ons vier kilometer door De Malpie, een prachtig natuurgebied met uitgestrekte vennen. Ongeveer halverwege vinden we bij een van de vele vennen het volgende gedichtentafeltje.

12. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: De Malpievennen
Gedicht Birthe Cremers en Dorien Keet: Fietseende kikker

Tip: Juist voordat het fietspad eindigt bij knooppunt 02, zien we rechts naast het zandpad het volgende gedichtentafeltje.

13. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: Koekoeksvan
Gedicht Silke Melero Quax: Volle maan

Bij de verharde weg verlaten we weer even het Fietsroutenetwerk en gaan we rechts (Molenstraat). Zo komen we al snel bij de Venbergse Molen. Ongeveer veertig meter voorbij het bruggetje, achter de molen, staat links het volgende gedichtentafeltje.

14. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: Venbergen
Gedicht Pien Smolders: Uit het dagboek van een stoel

Tip: U vindt bij de Venbergse Molen een prachtig terras aan de oever van de Dommel.

We keren terug naar knooppunt 02 van het Fietsroutenetwerk en fietsen verder in de richting van knooppunt 01. We steken voorzichtig de drukke N69 over naar de Venbergseweg.

Tip: Meteen rechts ziet u Hoeve IJs, waar u (onder andere) een ambachtelijk bereid ijsje kunt eten. De kinderen kunnen zich uitleven op de speeltoestellen binnen en buiten.

Fietsend over de Venbergseweg zien we rechts in de verte al de toren van de Dommelse Sint-Martinuskerk. Dat is ons volgende doel. We verlaten weer even het Fietsroutenetwerk en gaan aan het eind van de Venbergseweg rechtsaf. Dan de tweede straat links en aan het eind daarvan rechts. We komen bij de doorgaande weg (Bergstraat) en zien meteen rechts op de hoek het gedichtentafeltje staan.

Tip: Tegenover het gedichtentafeltje aan dezelfde kant van de weg Foot & Beverage Broertjes waar het goed vertoeven is voor een hapje en een drankje.

15. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: St. Martinuspark in Dommelen
Gedicht Minke Stokmans: De St. Martinustuin

Tip: Het St. Martinuspark zelf ligt links naast de kerk. Een korte wandeling door het stille parkje is de moeite waard. In de omgeving van de kerk en het plein vindt u meerdere cafés en eetgelegenheden.

We fietsen voor de kerk langs en slaan na een paar honderd meter rechts het smalle weggetje in, over het bruggetje. Zo'n 30 meter verderop zien we bij het rustbankje het gedichtentafeltje staan.

16. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: De Dommelse Watermolen
Gedicht Romy Smit: De Dommelse watermolen

Tip: Neem gerust een kijkje bij de gerestaureerde Dommelse watermolen. Bij de molen is een winkeltje met oudervets snoepgoed, molenproducten en kleine huisdieren, allemaal in een prachtige authentieke setting. Gluur ook eens binnen in het historische molengebouw. De watermolen is volledig maalvaardig.

We keren terug en gaan op de Bergstraat links (voorzichtig oversteken!). De tocht gaat verder door de oude kern van Dommelen. We passeren de Dommelse Bierbrouwerij en het oude dorpscafé De Oranjeboom en fietsen even later het dorp uit. Na ongeveer 2 kilometer gaan we rechts de Keersopperdreef in en volgen we het Fietsroutenetwerk weer. Eerst naar knooppunt 01 en daarna richting knooppunt 45. In het gehucht De Keersop. Bij het bruggetje vinden we links het volgende gedichtentafeltje.

17. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: Het gehucht De Keersop
Gedicht Anne Lugungu: De nieuwe beek

We fietsen weer verder richting knooppunt 45 en passeren een sportpark. Meteen daarna is links een zandpad dat naar natuurgebied 't Heike leidt. Het gedichtentafeltje staat bij een rustpunt met banken 100 meter voorbij het zandpad.

18. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: 't Heike
Gedicht Pien van Gerwen: Een mooie plek

Tip: Fiets het zandpad in om kennis te maken met dit prachtige natuurgebied. 't Heike is een moerasgebied, doorsneden door twee riviertjes: de Dommel en de Keersop.

We vervolgen onze tocht naar knooppunt 45. Daar gaan we rechtsaf in de richting van knooppunt 46. Bij de N69 verlaten we het Fietsroutenetwerk en gaan we rechtsaf het fietspad op. Na 1,5 km steken we voorzichtig over naar café 't Oude Wandelpark. Bij de ingang staat het laatste gedichtentafeltje.

19. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: Het Petersven
Gedicht Laurie Hersbach: Zandpad

Tip: 't Oude Wandelpark is een rustige plek waar u even kunt nagenieten onder het genot van een hapje en een drankje. Aan de achterzijde van de parkeerplaats vindt u de toegang tot het Philips de Jongh Wandelpark en het Petersven.

U heeft nu het eindpunt van de gedichtentafeltjes bereikt. U heeft ze gelezen, de gedichten van Frans Hoppenbrouwers en van de jeugd van Valkenswaard. 'Beleef het gedicht': een uniek project.

Op de kaart is de veilige route aangegeven die u terugbrengt naar het startpunt van uw tocht.

Tip: Combineer deze fietsroute met de korte wandelroute door het centrum langs de overige gedichtentafels. Vergeet ook zeker niet te genieten van het ruime winkelaanbod dat Valkenswaard u te bieden heeft.



Wandelroute 'Beleef het gedicht'

Lengte: circa 1,5 uur

Aan de 26 gedichtentafeltjes is een wandel- en een fietsroute gekoppeld. Zeven tafeltjes staan in het centrum van Valkenswaard. Deze zijn gemakkelijk te bewandelen. Achtien staan in het buitengebied en in de kerkdorpen Dommel en Borkel en Schaft. Hiervoor is een fietsroute ontwikkeld, die u ook op deze kaart vindt. Voor het 26e tafeltje moet u naar Handel. De beste manier om dat te bezoeken is door mee te lopen met de Handel Processie in het voorlaatste weekend van juni.

Let op:
Het gedichtentafeltje aan de Nicolaaskerk vormt in de beschrijving van zowel de fietsroute als de wandelroute het startpunt.

De wandelroute 'Beleef het Gedicht' is bedoeld korter dan de fietsroute, maar hoeft daarom niet snel te zijn. De route, die overigens ook met de fiets kan worden afgelegd, voert u niet alleen langs zeven gedichtentafeltjes, maar ook langs tal van interessante plekken in ons prachtige dorp. U kunt de route vanuit elk punt starten. In deze beschrijving vertrekken we vanuit het hart van Valkenswaard: de Markt.

Vergeet vooral niet om onderweg te genieten van de vele terrassen en winkels. Veel plezier!

Aan de zuidkant van de Markt staat de in 1927 door Jan Stuyt ontworpen Sint-Nicolaaskerk. In de gevel boven het portiek prijkt in een nis een beeld van de Valkenswaardse patroonheilige Sint-Nicolaas. Uitgebreide informatie over de kerk en zijn geschiedenis is te vinden op [www.vvv-Valkenswaard.nl](http://www.vvv- Valkenswaard.nl).

Rechts naast de kerk treft u het eerste gedichtentafeltje aan.

1. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: De Nicolaaskerk
Gedicht Nuria Schats: Sint Nicolaas

Tip: In de hal van het gemeentehuis, dat we later in de route passeren, prijkt een prachtig beeld van Sint-Nicolaas. Het eikenhouten beeld stamt uit circa 1550 en is gemaakt in Vlaanderen.



We wandelen links van de Sint-Nicolaaskerk de Maastrichterweg in.

Tip: Op de hoek Markt-Maastrichterweg zien we het gezellige ouderwetse dorpscafé in De Swaan. Langs de Maastrichterweg treffen we enkele fraaie panden aan, zoals de vrijstaande jaren-dertig-villa met tentdak aan de Gaastrichterweg 21. Op nummer 23 zien we een mooi voorbeeld van een dorpswoning uit de negentiende eeuw. Het woonhuis op nummer 16 stamt uit 1872 en is een rijksmonument.

We nemen de eerste straat links (Emmalaan) en bereiken na honderd meter het Wilhelminapark. Meteen rechts op de hoek, aan het begin van de rij essenbomen die samen een laan vormen, vinden we het gedichtentafeltje. Geniet even van de rust van het park.

2. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: De essenlaan in het Wilhelminapark
Gedicht Julia Kramer: Spiegelgeheim

We keren het tafeltje letterlijk de rug toe en lopen de Julianastraat in met zijn typische arbeiderswoningen. Daar waar de Julianastraat naar rechts afbuigt volgen wij onze route rechtdoor. Aangekomen bij de Peperstraat slaan we rechts af om snel daarna tegenover huisnummer 32 links af te slaan. Na circa 50 meter slaan we opnieuw linksaf. Dit is een binnendoortje dat ons via het gemeentehuis en Cultuurcentrum De Hofnar naar het volgende tafeltje brengt.

Tip: Maak eventueel van de gelegenheid gebruik om in de hal van het gemeentehuis het zestiende-eeuwse eikenhouten beeld van Sint-Nicolaas te bekijken.

Zodra we het gemeentehuis en De Hofnar gepasseerd zijn, zien we recht voor ons de achterkant van het oude raadhuis.

Tip: Het voormalige gemeentehuis is in 1927-1928 gebouwd door architect Ed Cuypers. Het is nu een rijksmonument. In het oude raadhuis is galerie en kunstuitlen De Kunstkeuken gevestigd.

Als u wilt kunt u nu even een rondje over de Markt wandelen. U vindt daar een aantal fraaie panden die op de monumentenlijst staan:

- Markt 3 – predikantenwoning gebouwd in 1907, deels in chateaufijl.
- Markt 5 – villa gebouwd in 1917 in opdracht van Jacobus Heesterbeek, oprichter van Hofnar Sigarenfabriek. Valkenswaard heeft een rijke sigaren geschiedenis.
- Markt 9 – fabriekswoning, gebouwd in 1905 in opdracht van sigarenfabrikant Moonen. De schuur ernaast deed dienst als tabakshuis.
- Markt 13 – dit woonhuis uit 1892 heeft een mansardedak en stucversiering rond ramen en deuren.
- Markt 20 – herberg in de Sleutel, oorspronkelijk uit de zeventiende en achttiende eeuw en herhaaldelijk verbouwd. In deze herberg bevond zich een weeg (waar goederen werden gewogen) en vergaderden de regenten.
- Markt 31 – voormalig hotel De Valk, dateert uit 1902. De voorgevel bevat neogotische en neo-rennaissance-elementen.
- Markt 33 – gebouwd in 1913. Opvallend is de asymmetrische gevelopbouw.
- Markt 45 – winkelpand, tevens woonhuis met zadeldak, dateert uit circa 1890. Dit pand is in de volksmond bekend als het winkelke van de gezusters Van Son.

Met onze rug naar het oude raadhuis gaan we rechtsaf, de Leenderweg op. Meteen komen we op de Kleine Markt. Op een grasperkje tussen twee zitbanken staat het volgende gedichtentafeltje.

3. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: De Kleine Markt
Gedicht Enzo van Lieshout: Mijn godin

Tip: Op de kop van het grasperkje staat het oorlogsmonument, dat in 1953 is onthuld. Hier vindt de jaarlijkse kranlegging plaats. Aan de overkant van de Leenderweg ziet u het Weerderhuys. Dit prachtige kerkje doet sinds 1973 dienst als trouwzaal. Frans Hoppenbrouwers beschreef het Weerderhuys en tal van andere bijzondere plekken in Valkenswaard in de gedichtenbundel 'Dorp aan de Dommel' (ISBN 978-90-7747-42-1), verkrijgbaar bij boekhandel Priem, Eindhovenseweg 14-16.

We keren terug op onze schreden, steken het grote kruispunt met de stoplichten over en komen op de Waalreseweg. Deze blijven we volgen tot aan het eerste volwaardige kruispunt, we steken de weg over en volgen naar links het voetpad. Na circa 50 meter zien we rechts van de hoofdingang van het oude kerkhof het gedichtentafeltje staan.

4. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: De oude begraafplaats
Gedicht Julie Hanusch: Verdriet

Tip: De monumentale Oude Begraafplaats is zeker een bezoek waard. De exacte leeftijd van dit kerkhof is niet bekend. Zeker is wel dat hier van circa 1500 tot 1860 een gaastrisch kerkje heeft gestaan. De contouren van dit kerkje zijn zichtbaar gemaakt in de bestrating, onder de monumentale bomen, links van de Calvarieberg.

Op de Oude Begraafplaats hebben veel notabele Valkenswaardenaars hun laatste rustplaats gevonden, onder wie valkeniers en hele families uit de Valkenswaardse sigarenindustrie. Ook de bekende voetbalcoach Rinus Michels ligt hier begraven. Het oudste nog bestaande graf is van de Engelsman Richard Hammond. Dat graf dateert uit 1847. Bijzonder zijn ook de al genoemde Calvarieberg uit 1932 en monumentale bomen die deze gedenkplaats sieren.

We verlaten de begraafplaats, gaan linksaf terug naar de kruising en steken deze over de Gasthuisstraat in. Na circa 80 meter slaan we linksaf de Pastoor Van Vroonhovenstraat in en 50 meter verderop rechtsaf de Oranje Nassaustraat in. We passeren dan het Carolusgebouw.

Tip: 'Carolus', zoals het kortweg wordt genoemd, huisvest twee prachtige musea: het Valkerij en Sigarenmakerij Museum (www.vsmm.nl) en het Nederlands Steendrukmuseum (www.steendrukmuseum.nl). Beide musea zijn zeer de moeite waard als u meer wilt leren over de geschiedenis van Valkenswaard en de steendrukkunst.

Aan het eind van de Oranje Nassaustraat komen we bij de Eindhovenseweg, die we moeten oversteken. Om dat veilig te kunnen doen, lopen we even naar het kruispunt met verkeerslichten, 50 meter naar links. Als we de oversteek hebben gemaakt, zien we rechts voor het appartementencomplex een zitbankje en het volgende gedichtentafeltje.

5. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: De Sigarenmaker
Gedicht Denise Ubbens: De Sigarenmaker

Tip: Op de plek van het appartementencomplex stond vroeger een van de grootste sigarenfabrieken van Valkenswaard: Willem II. Het bronzen beeld 'Sigarenmaker' iets verderop herinnert aan deze vervlogen tijd.

We wandelen langs de 'Sigarenmaker' en slaan linksaf het steegje in, dat zich tussen de gebouwen bevindt. Aan het eind van het steegje gaan we rechts. Even verderop komen we bij een driehoekig pleintje. Hier staat niet alleen het voorlaatste gedichtentafeltje, maar ook een sculptuur van een valk. Deze valk wordt elk jaar met carnaval omgekeerd, als symbool voor het feit dat ons dorp vier dagen lang 'op zijn kop' staat en dan ook niet Valkenswaard, maar Stripersgat heet.

6. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: De valk
Gedicht Naomi Mevissen: De valk

Tip: Aan het pleintje ligt ook de populaire feestzaal Lavrijsen en links daarvan enkele gezellige restaurantjes. Dit is het begin van het uitgaansgebied De Statie. Aan het einde van de statie treft u ook het gelijknamige hotel De Valk.

We wandelen langs de restaurantjes naar het parkje. Als we het parkje inlopen in de richting van de hoge bomen, treffen we daar het laatste gedichtentafeltje aan.

7. Gedicht Frans Hoppenbrouwers: Rode beuk in het park bij de Statie
Gedicht Renske Klokgieters: Rode beuk

Om terug te keren naar het vertrekpunt van de wandeling volgen we de Statie waar zich tal van bekende Valkenswaardse cafés bevinden waaronder café De Fantast en Dorpscafé Willem 2. Aangekomen bij de Leenderweg gaan we rechtsaf. In een paar minuten wandelen zijn we terug op de Markt.

Deze wandeling door het centrum van Valkenswaard is prima te combineren met de fietstocht. Die voert u langs de achttien overige gedichtentafeltjes in en buiten Valkenswaard. Breng ook zeker een bezoek aan het ruime winkelaanbod dat Valkenswaard u te bieden heeft.

Wij hopen dat u genoten heeft van de wandeling door Valkenswaard.



Tafelsponsors

Wandelroute

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | ROFRA
sportieve arrangementen
Beleef het gedichtentafeltje aan de Nicolaaskerk
www.rofra.nl | 2 | Rabobank
Beleef het gedichtentafeltje aan de Nicolaaskerk
www.rabobank.nl/wv |
| 3 | Don't take your organs to heaven.
AV
Vereniging van de Valkenswaardse Arbeiders
www.av.nl | 4 | Human Descriptions
Geert van de Haterd
'Uw persoonlijke en unieke levensverhaal eigentijds in woorden vormgegeven.'
www.humandescription.nl |
| 5 | RENDUS
RENDUS & ASSOCIATES
Rendus Accountants & Belastingadviseurs
www.rendus.nl | 6 | de fantasie
(café)
www.fantast.nl |
| 6 | HOTEL DE VALK
Valkenswaard
www.hotelvalk.nl | 7 | WILLEM II
DORPSCAFÉ
www.willemii.nl |
| 7 | WILLEM II
DORPSCAFÉ
www.willemii.nl | | |

Fietsroute

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | ROFRA
sportieve arrangementen
Beleef het gedichtentafeltje aan de Nicolaaskerk
www.rofra.nl | 2 | Rotary
Service aan anderen boven eigen belang
www.rotary.nl/valkenswaard |
| 3 | Waterschap De Dommel
Schoon, veiligheids en veilig water.
www.dommel.nl | 4 | Rabobank
Beleef het gedichtentafeltje aan de Nicolaaskerk
www.rabobank.nl/wv |
| 5 | Carla & Nol Verberkmoes | 6 | HIERBACH
REACTIEVERBODEN
REACTIEVERBODEN
REACTIEVERBODEN
REACTIEVERBODEN |
| 7 | De Zwaan
Tentoonstelling in restaurant
www.zwaanborkel.nl | 8 | Tilburgs Metaal bv Truck Parts
De grootste metaalhandel in Nederland
www.tilburgs-truckparts.com |
| 9 | KINISMA
KEEPING THE CHANGES OF THE WORLD
www.kinisma.nl/valkenswaard | 10 | valburgers
Natuurpunt, een plekje voor de natuur
www.natuurpunt.nl |
| 10 | Natuurmonumenten
Natuurbescherming sinds 1905.
www.natuurmonumenten.nl | 11 | Frank en Erica Maas |
| 12 | STREEK ONTWIKKELING BOVEN-DOMMEL
Meer belang en innovatie tussen stad en land in Zuidoost-Brabant
www.streekontwikkeling.nl | 13 | Jan en Mech Snellen |
| 14 | VENBERGSE MOLEN
Beleef het gedichtentafeltje aan de Nicolaaskerk
www.venbergsemolen.nl | 15 | Dommelsdij
Beleef het gedichtentafeltje aan de Nicolaaskerk
www.dommelsdij.nl |
| 16 | DOMMELSCH WATERMOLEN
Hobby- en speciaalver - meet voor de thuiskokker.
www.dommelschwatermolen.nl | 17 | Jan van Brakel |
| 18 | Jef Houbraken | 19 | Van der Valk
Gebruik, eten en drinken
www.vandervalkpark.nl |

Handel

- | | |
|----|---|
| 20 | Handel
Organisatie partijtjes belevingsreis OLV van Handel.
www.handelprocessie.nl |
|----|---|

